

Osse deportatie

Op 28 augustus 1942 beginnen overal in Noord-Brabant de deportaties van grote groepen Joden. Op 2 oktober 1942 worden uit Oss enige tientallen Joodse burgers opgehaald. Dit zijn vooral de vrouwen en kinderen van de mannen die al in juli naar werkkampen zijn overgebracht. De meeste van hen worden eerst ondergebracht in Kamp Vught of Westerbork en daar direct op transport gezet naar vernietigingskampen in Oost-Europa. De Duitsers hebben de vrouwen en kinderen een hereniging met hun vader en echtgenoot in het vooruitzicht gesteld.

Buurtgenoten hebben ze zien gaan. “Ze vertrokken naar een werkkamp of zo. Je kon toch niets anders bedenken. Je kunt het toch niet geloven zo’n verhaal. Die mensen gingen toch allemaal weg, niet met het idee om daar vermoord te worden. ‘Ja, we zullen het wel moeilijk krijgen, we zullen wel hard moeten werken, we zullen wel slecht te eten krijgen, maar we zullen in die kampen wel overleven ja’. Zo gingen ze weg”

Berucht zijn ook de speciale ‘kindertransporten’. De kinderen zouden naar een speciaal kinderkamp in de buurt gaan. Maar de treinen gaan in plaats daarvan naar het doorgangskamp Westerbork en van daaruit naar Sobibor in Polen. Daar worden de kinderen vrijwel direct na aankomst om het leven gebracht. Terwijl ze een week eerder nog nietsvermoedend speelden in de straten van Oss.

Op het terrein van Nationaal Kamp Vught herinnert het Kindergedenkteken aan deze transporten die elk jaar in juni worden herdacht.

In maart 1943 zijn onze stadgenoten bijna allemaal weggevoerd. Voor een treinreis naar de dood, drie dagen later ergens in Oost-Europa in een van de bizarre oorden; Auschwitz en Sobibor of in Duitsland naar Bergen-Belsen.



Jodenster of Davidster. Foto: collectie Joods Museum, Amsterdam



Joodse jongeren in Oss, rond 1935. Foto: collectie Joods Museum, Amsterdam

OPROEPING!

Aan Ida E. van Raalte-Simons L 31 No. 1
Frankenstraat 3.
Scheveningen.

U moet zich voor eventuele deelname aan een, onder politietoezichtstaande
verruiming in Duitsland voor persoonsonderzoek en geneeskundige keuring naar het
gangskamp Westerbork, station Hooghalen, begeven.

Daartoe moet U op 19 AUG. 1942 om 1.00
op de verzamelplaats DEN HAAG STAATSPHOOR — ZIE BILJACHT aanwezig zijn

Als bagage mag medegenomen worden:

- 1 koffer of rugzak
- 1 paar werklazzen
- 2 paar sokken
- 2 onderbroeken
- 2 hemden
- 1 werkpak
- 2 wollen dekens
- 2 stel beddengoed (overtrek met laken)
- 1 eetnap
- 1 drinkbeker
- 1 lepel en
- 1 pullover
- handdoek en toiletartikelen

en eveneens marschproviand voor 3 dagen en de voor die tijd geldige distributie
De mee te nemen bagage moet in gedeelten gepakt worden.

Oproep tewerkstelling Duitsland. Foto: collectie Joods Museum, Amsterdam



De twee zusjes Nettie (links) en Betsie Wolff circa 1931, Walstraat 48.
Foto: collectie Bert Wattenberg

